

Shurell Wilson Hoofd Jeugdopleiding van MMC Weert

Shurell Wilson is het nieuwe Hoofd Jeugd Opleiding. Vanaf januari 2023 is hij verantwoordelijk voor de opleiding van spelers en trainers binnen de jeugdopleiding. Het is voor onze vereniging een nieuwe positie die in de komende jaren moet leiden tot een kwalitatief sterk jeugdplan.

Ideale man

MMC Weert ligt in een deel van onze stad waar niet of nauwelijks meer gebouwd wordt. We hebben dus niet de natuurlijke aanwas van jeugdleden die clubs in groeiende gebieden wel hebben. Dit wordt in het seizoen 2021-2022 pijnlijk duidelijk: er is geen JO19 en geen JO17. Daarom slaan het jeugdbestuur en de Technische Commissie de handen ineen om het tij te keren.

Peter van der Linden, onze jeugdvoorzitter vertelt:

“We kwamen tot de conclusie dat we wél vooruit moeten. Daarom willen we uiteindelijk de beste jeugdopleiding van Weert hebben. Om dat te bereiken, heb je iemand nodig die daar verstand van heeft. Iemand die weet hoe je dat moet aanpakken en een eenduidig beleid kan invoeren. Daar hebben we intern over gesproken. Net in die periode kwam Shurell naar MMC om het tweede elftal te trainen. Zijn zoon Sulaymān voetbalt ook hier.”

Klaus Klein van voetbaltechnische zaken vult Peter aan:

“We zijn eigenlijk al jaren aan het kijken om een geschikt Hoofd Jeugdopleiding te vinden. Dan kijk je naar de mens, is het de juiste persoon? En streeft hij naar “hetzelfde pakket”? Shurell werd ons eigenlijk in de schoot geworpen. Twee jaar geleden belde ik hem of hij trainer van ons 2^e elftal wilde worden. Uit dat gesprek bleek dat hij bij SV Helden Hoofd Jeugdopleiding was, iets wat ik destijds niet wist. Dus hebben Peter en ik hem gepolst of hij die functie ook bij onze vereniging wil gaan invullen.”

“Bij Shurell stroomt MMC-bloed door de aderen”

(Jeugdvoorzitter Peter van der Linden over Shurell Wilson)



Shurell traint ook de jongste jeugd | Foto van Frank Zegers

Peter is duidelijk verheugd over de samenwerking met Shurell.

“Wat mij meteen opviel aan Shurell was zijn opmerking dat hij dit jarenlang met veel plezier bij SV Helden deed. Maar zijn kinderen voetbalden daar niet. Dus van al het mooie werk wat hij bij Helden deed, hebben zij niet kunnen profiteren. Bij MMC is dat wel het geval, want ze spelen hier in de jeugd. Daarmee gaat hij dus ook de opleiding van zijn eigen kinderen bepalen. Dit in combinatie met zijn link naar Tiki Taka creëert een enorme binding met onze club. We willen een langdurige samenwerking met iemand die niet alleen een kader opstelt, maar het ook implementeert en uitvoert. Hij heeft daar zelf ook zin in: ondanks dat hij nog niet lang bij onze club betrokken is, lijkt het wel of er MMC-bloed door zijn aderen loopt. Daarom denk ik dat Shurell voor ons de ideale man is.”

Wie is dat eigenlijk, het nieuwe hoofd van de jeugdopleiding?

Shurell ademt voetbal, hij is voortdurend met het spel bezig. De 41-jarige vader van 3 kinderen is geboren in Weert in een Curaçaos gezin, maar hij brengt het grootste deel van zijn jeugd door in Roermond. Wanneer Shurell het meisje van zijn dromen tegenkomt in Weert, staat niets een terugkeer naar zijn geboortestad in de weg. Inmiddels is hij al 10 jaar getrouwd met echtgenote Kawtar en woont het gezin al geruime tijd in de wijk Leuken.

We dachten: “die gast is helemaal gek!”

(Shurell over zijn eerste gediplomeerde trainer)

Shurell vertelt enthousiast over zijn voetbalverleden in Roermond:

“Ik begon pas te voetballen toen ik 11 jaar was. Dat was bij SC Leeuwen, met een aantal vriendjes samen in één team. Alles was heel simpel: we hadden een ouder als trainer en die probeerde het beste bij ons eruit te halen. Daarnaast voetbalden we ook heel veel op straat en op een gegeven moment lukte het ons om steeds hogerop te komen. We kwamen zelfs tot het hoogste jeugdniveau dat in die periode mogelijk was. Pas in de A-jeugd, dat heet nu O19, kregen we een echte, gediplomeerde trainer. Die sprak over dingen waar wij nog nooit van gehoord hadden. We dachten: “die gast is helemaal gek!”

Blessureleed

Wanneer hij 20 is, stopt Shurell noodgedwongen met voetballen. Blessures aan zijn knie en rug verhinderen een verder verloop van zijn voetbalcarrière.

Hij vertelt verder:

“Mijn knie was altijd een pijnlijk punt. Ik wist echter niet waarom, ze konden niets vinden. Pas later kwamen ze erachter dat ik een Hernia had. Daardoor ben ik anders gaan lopen en kreeg ik last van mijn knie.”

“Dus voetbal was op een gegeven moment niet meer mogelijk en daar baalde ik heel erg van. Het was zelfs zo dat ik een aantal jaren helemaal niets met voetbal gedaan heb.”

Toch weer voetbal

Het spel helemaal de rug toekeren doet hij echter ook niet. De geboren Weertenaar blijft namelijk wel actief in de sportwereld: op dat vlak geniet hij zijn opleiding en is hij gelukkig. Al snel keert hij terug bij het voetbal, zijn grootste passie. Via enkele vrienden belandt Shurell in het trainersvak. Bij SV Laar zet hij zijn eerste stappen als oefenmeester. Dat bevalt hem uitstekend. Het eerste jaar werkt hij een beetje op zijn gevoel, zonder gedegen specifieke kennis die hoort bij het trainersgilde. Het leidt tot weinig goede resultaten voor hem en zijn team. Desondanks bevalt deze rol in het voetbalwereldje Shurell zó goed dat er een soort van ontombare gedrevenheid in hem naar boven komt. Gedrevenheid om zich verder te bekwamen tot aan het hoogst haalbare niveau.

“Ik vond het heel interessant om zelf verder informatie op te zoeken, daar begon het mee. Om trainingen voor te bereiden, leende ik boekjes bij de bibliotheek. Ik ben 1 jaar trainer bij

SV Laar geweest. In dat jaar zijn we nét geen kampioen geworden. Dat we ambitie hadden, was ze bij Laar ook opgevallen, maar ze konden ons niet bieden wat we bij andere clubs wel kregen: meer uitdaging en met een hoger team. Daarom maakte ik de overstap naar Wilhelmina '08. Daar heb ik vervolgens de C-jeugd, de B-jeugd en de A-jeugd onder mijn hoede gehad. Daarnaast heb ik een afdeling damesvoetbal opgezet. Ja, écht waar! Wilhelmina heeft 2 jaar damesvoetbal gehad!”

Klimmen op de ladder van trainersland

Zodra het hoofdstuk Wilhelmina '08 sluit, vervolgt Shurell zijn weg. Die brengt hem bij VVV in Venlo. Ook dit is weer een heel leerzame periode. Hij start als hulptrainer bij de O15 en daarna de O16. VVV vraagt Shurell voor zijn grootste uitdaging tot dan toe: hoofdtrainer van de kleintjes. Deze beproeving neemt hij welwillend aan: er volgt alwéér een uiterst leerrijke periode, een om mee te nemen in zijn inmiddels goed gevulde rugzak. En dan moet het beste nog komen ...

“Vanuit VVV in Venlo ging ik een nieuwe uitdaging aan bij VV Helden. In 2015 werd ik daar Hoofd Jeugdopleiding. In de jaren daar heb ik me verder geschoold door bij de KNVB verschillende diploma's te halen waaronder het trainersdiploma, de opleidingen UEFA-B, UEFA-C, Technisch Jeugdcoördinator 3 en Hoofd Jeugdopleiding A van de KNVB”

Met deze kennis is Shurell inmiddels een onbetwiste KNVB-vakman. Zo is hij momenteel alweer bezig om zich op te leiden als Project Medewerker Pupillen bij de KNVB.

2023, het jaar van MMC Weert

Shurell neemt afscheid van VV Helden en maakt de overstap naar onze vereniging. Met ingang van 1 januari 2023 is hij verantwoordelijk voor het handhaven en het verbeteren van het niveau van het gehele jeugdkader. Deze taak is vergelijkbaar met die bij VV Helden.

In het kort beschrijft hij zijn rol:

“In principe moet je het zo zien dat het Hoofd Opleiding ten eerste gewoon zorgt dat er structuur binnen de vereniging bewaakt wordt. Met name de visie van de club. Mijn grootste doelstelling voor de komende twee jaar is het begeleiden van de trainers. Eigenlijk het begeleiden én opleiden van de trainers. Dus ervoor zorgen dat de trainingen, dat het niveau van het trainers omhooggaat. Dan kunnen we uiteindelijk ook ervoor zorgen dat de kwaliteit van de jeugd opgekrikt kan worden.”

Coach de Coach

“Het programma “coach de coach” is één van de eerste initiatieven. Wat jij je daarbij voor kunt stellen is dat ik een hele week met een trainer meeloop: twee trainingen in die week en de wedstrijd in het weekeinde. Hij of zij bereidt een training voor en ik ga die bekijken. Achteraf bespreken we die. En dan gaan we reflecteren over de opbouw van die training. Ook gaan we naar de wedstrijd kijken. Eigenlijk moet ik het omdraaien. We gaan eerst naar de wedstrijd kijken: op basis van de wedstrijd zien we een aantal dingen dat goed gaat en we zien dingen die verbeterd kunnen worden. Aan de hand daarvan gaat de trainer een trainingsprogramma maken. Daar help ik bij. Zo kan niet alleen de trainer zich verder ontwikkelen. Ook de spelers groeien hierdoor.”

MMC Weert is geen BVO

De eindverantwoordelijke voor een complete jeugdafdeling is niet alleen een persoon van de praktijk. Integendeel: waarschijnlijk is het kundig kunnen sturen van alle emoties en onderbuikgevoelens een van de belangrijkste taken. En die zijn er bij veel goedwillende vrijwilligers. Zo veel mensen, zo veel meningen. Het voor iedereen honderd procent goed doen is een onmogelijke opgave. Hoe ga je hiermee om?

Shurell licht toe:

“bij VV Helden heb ik wat dit aangaat enorm veel ervaring opgedaan. Kijk, bij VVV was dat anders. Dat is een BVO en daar wijkt de werkwijze af van die van een amateurclub. Daar MOET het volgens de visie, dat begrijp ik. Kom je bij Helden, daar is het precies tegenovergesteld: alles is goed, hou iedereen te vriend. Ik heb echter geleerd dat je juist daardoor heel veel problemen kunt krijgen, je kúnt namelijk niet iedereen te vriend houden. Wel ga ik naar iedereen heel goed luisteren. Daar ligt de basis. Vervolgens kan ik met mijn ervaring advies geven, een beetje sturing geven.”

“De basis is het bieden van structuur.”

(Shurell over het handhaven van normen en waarden).

Bewaking van de normen & waarden van MMC Weert

Zowel voor MMC Weert als voor Shurell heeft het bewaken van goede normen en waarden de hoogste prioriteit. Hij licht toe:

“Dit begint allemaal met het bieden van structuur. Dat is eigenlijk de basis van alles. Daarom zullen de meeste mensen bij MMC het eerste half jaar niet eens weten dat ik er ben. Vanuit dit beginsel maken we een plan om structuur te brengen. Als dat klaar staat, het systeem, dan gaan we stimuleren. Dat kan op verschillende manieren: met opleidingen en vooral individuele aandacht.”

“Het Coach de Coach project is een fantastisch voorbeeld. Uiteindelijk willen we de regie overdragen aan de trainers zodat zij het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Mijn plan is dat over een paar jaar een aantal categorieën in de jeugd van MMC zelfregulerend is en dat er slechts een soort van supervisie nodig is. In samenspraak met de trainers proberen we de visie van MMC over te brengen op de gehele jeugdafdeling.”

Het Jeugd Beleidsplan

“Om dit vorm te geven, zijn we nu bezig met het opstellen van een leidraad. Een leidraad voor MMC, maar vooral een leidraad over hoe we om moeten gaan met elkaar. Vanuit die leidraad stellen we een jeugd beleidsplan op. Allereerst mogen de mensen die betrokken zijn bij de opleiding van de jeugd, hun visie geven op dit beleidsplan. Wat vinden zij belangrijk? Zij zijn immers degenen die elke week, week in week uit, hiermee te maken gaan krijgen. Met de kinderen die zij onder hun hoede hebben is de vraag: “wat voor situaties komen zij tegen? Zowel op de trainingen als op wedstrijddagen? Structuur helpt.”

“Je bent ook een stukje opvoeder voor veel kinderen. Het is belangrijk dat we hiernaar kijken. Normen, waarden, dat zijn dingen die bij een club als MMC hoog in het vaandel staan. Het is moeilijk voor veel trainers of leiders, omdat kinderen steeds meer de discussie aangaan. Consistentie en één lijn trekken helpt. Er moeten voor de kinderen hele duidelijke regels zijn die voor iedereen gelden. Afspraken maken die we vervolgens ook blijven handhaven.”

Op termijn wil MMC Weert een stabiele tweedeklasser worden. Bij voorkeur met een selectie die voor 90% bestaat uit eigen jeugd. Die zal dus op hoog niveau opgeleid moeten worden.

Naast Shurell speelt de ook de innige samenwerking met Voetbalschool Tiki Taka en Voetbalschool Weert hierin een belangrijke rol.

Het advies van Shurell

“Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En nooit opgeven.”

Dat zijn eigenlijk twee tips, het is hem vergeven.

Dit typeert namelijk zijn hartstocht en gedrevenheid voor het spelletje: vakkundig voetbalman, gepassioneerd oefenmeester en vooral ... een mooi mens!